

Fietsweek in Duitstalig België en westelijke Eifel (eind augustus 2018).

We volgen grotendeels dezelfde principes als met het Hemelvaartweekend. Dit betekent o.a.

- bij voorkeur overnachten in jeugdherbergen
- naast 4 dagen met verplaatsing blijven we 3 dagen ter plaatse; het is dan niet de bedoeling om op die vrije dagen met zijn allen achter de begeleider aan te lopen
- alhoewel we in het middegebergte zijn, is het parcours voor een groot gedeelte *familienfreundlich*. We volgen meestal valleien en spoorlijnfietspaden, zoals we de voorbije jaren ook vanuit Eupen (2017) en Sankt-Vith (2014) gedaan hebben
- de afspraakplaatsen zijn vlot met het openbaar vervoer te bereiken
- bij veel deelnemers fietsen we in kleine groepen (5 à 10 personen); dat is veiliger.

Programma¹

Overnachting mogelijk in JH Bévercé (Malmédy), evt. Gîte d' Etape Wanne. Vertrekken in Vielsalm.

Informatie over de meeste tracé's vind je bij ravel.wallonie.be (B) en www.eifel.info (D)

Dag 1: Malmédy (B) – Daun (D): 86 km.

In Malmédy nemen we het spoorlijnfietspad naar Waimes en Weywertz. Ondertussen zitten we in een hoog gelegen streek, samen met de Hoge Venen zowat het dak van België en *langlauf*gebied bij uitstek. Voor de middag bereiken we de grens in Losheimergaben (30 km).

In D schakelen we over op de *Kyll radweg*, eerst langs een stuwmeer en later in de vallei van de Kyll. Deze volgen we tot iets vóór Gerolstein. Dan fietsen we nog een half uurtje tot Daun.

Dag 2: vrije dag in Daun.

Daun en Gerolstein zijn 2 toeristische plaatsjes in de Vulkaneifel maar de Kalkeifel is vlakbij. De Vulkaneifel heeft hier heel wat idyllische kratermeren (*Maare*) maar de Kalkeifel met zijn jeneverbessen en eind augustus bloeiende herfsttijloos en gentianen spreekt ook tot de verbeelding. De meesten zullen echter vooral bezwijken voor al het lekkers in de *Konditorei* en het *italienisches Eis*. Om alles door te spoelen is er het lokale *Gerolsteiner Sprudelwasser* en de *Bitburger Pils*.

Dag 3 : Daun – Trier: 88 km.

In de voormiddag volgen we de *Maare-Mosel-radweg*, een prachtig spoorlijnfietspad dat eerst tussen de vulkanen met kratermeer slingert. Later daalt het tot in een grote depressie of *Senke* met het stadje Wittlich (42 km). Na de middag fietsen we doorheen deze depressie naar de Mosel (*Radweg Wittlicher Senke*). Tot slot volgt er nog een kort stukje langs de grote rivier tot in Trier.

Dag 4 en 5 : vrije dagen in Trier.

Trier is een middelgrote stad, vermoedelijk de oudste stad van Duitsland met heel wat bouwwerken uit de Romeinse periode. Je kan er dus makkelijk een dag aan historisch/cultuurtoerisme spenderen.

¹ We fietsen het in omgekeerde richting.

IJsjes likken op terrasjes en commentaar geven op de voorbijgangers is niet verboden. Voor onze vrienden van Cuba is er het geboortehuis van dé Karl.

Voor fietstochten zijn er tal van mogelijkheden. Zeer *familienfreundlich* zijn de jaagpaden langs Mosel en Saar. Ze verlopen grotendeels langs wijngaarden doorheen dorpjes met wijnkelders. Sportiever is een verkenning van de Hunsrück, een vlakbij gelegen middegebergte met toppen die 600 m hoger liggen dan de Mosel/Saar. Een nieuw spoorlijnfietspad kan je hier naar boven leiden (*Ruwer-Hochwald-Radweg*). Langs kleine bergwegen kan je wel sneller naar boven rijden.

Dag 6 : Trier – Prüm: 86 km

Net als op de eerste dag volgen we de *Kyll-radweg*, die er langs de kronkelende rivier verloopt, soms in diep ingesneden dalen. Tegen de middag klimmen we uit het dal naar Bitburg (47 km), het Duitse equivalent van Leuven; een stadje met een reusachtige Pils-brouwerij.

Na de middag volgen we de *Nims Radweg*. Hier klimt het over grotere afstand van 300 m naar 500 m, maar ondertussen verkeren de meesten in topconditie. Na Dingdorf rijden we op rustige wegen naar Prüm, waar het pruimenseizoen ondertussen begonnen is.

Dag 7 : Prüm (D) – Vielsalm (B): 54 km.

In de voormiddag volgen we de *Eifel-Ardennen Radweg*, een spoorlijnfietspad bekend van ons verblijf in Sankt-Vith (2014). Wie herinnert zich nog die ellenlange tunnel en de beverburchten in de rivier? Op de middag zijn we in Sankt-Vith aanbeland (36 km). Na de middag rijden we naar het station van Vielsalm of naar de personenwagen die ergens in de buurt van Malmédy achtergelaten is.

Datum: woensdag 22 augustus tot en met dinsdag 28 augustus 2018 (kan ook één dag later beginnen indien er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn op een bepaalde overnachtingsplaats).

Prijs: **180 €** voor 2 overnachtingen met ontbijt en 4 dagen half-pension in JH. Voor jongeren onder de 25 jaar is de prijs zowat 15% lager. Ze betalen in Duitse jeugdherbergen geen *Mehrwertsteuer* (BTW).

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

Wie wil deelnemen, stort **100 €** als voorschot met vermelding TRIER18 op het rekeningnummer BE23 0010 5991 8491 van Allemeersch Luc **vóór 28 juni 2018**. Lakens en verzekering 2018 zijn in de prijs inbegrepen.

Alles is reeds voor 12 personen gereserveerd. Inschrijvingen zijn voor de ganse week en volledig verblijf bij de groep.

Het is mogelijk dat de uitbater annuleringskosten aanrekent. Wie om wat voor reden dan ook afzegt, ik kan niet garanderen dat het volledige bedrag terugbetaald wordt.

Ons telefoonnummer: 02/361.60.54 (dan kom je bij Decaluwé) tussen 19.00 en 22.00.

E-mail adres: allemeersch.luc@skynet.be.